

Contactblad Sacramentskerk

Brakkenstein: Mei – Juni 2021. Nr. 57

Heijendaalseweg 300 - 6525 SM Nijmegen. Tel. 024-3558029

E-mail: sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl

Website: www.kerkbrakkenstein.nl



Bank: NL92 INGB 0000 842070 t.n.v. Paters van het Allerh. Sacrament,
Heyendaalseweg 300, 6525 SM Nijmegen

“ Is er een goede sfeer?”

p. Aloys van Velthoven sss

Met mooi weer waren sommige parken, in verband met de corona afstand te vol. Toen de politie wilde ingrijpen, was de sfeer hier en daar slecht. Was het de schuld van de politie of van de mensen die men aansprak? Altijd lastige vragen als je er niet bij was. Je leest en hoort ervan in de media, maar dat is ook niet objectief. Hoe werd iets gevraagd en beantwoord?

Wij hoeven niet te oordelen, maar kijk maar eens naar jezelf. Hoe reageer je op dingen die jou niet aanstaan? Hoe belangrijk is het, dat er een goede sfeer is? Maar wat is een goede sfeer? Ik denk dat de meeste mensen sfeer gevoelig zijn. De sfeer wordt bepaald door de geest, waaruit mensen leven. In de kerk spreken wij van de heilige Geest. De Geest die heel wil maken. Hoe belangrijk vinden wij niet dat wij, zoals wij dat zeggen, goed in ons vel zitten? Dat wij goed slapen, eten en drinken en dat de alledaagse dingen goed verlopen. Als ons werken met anderen niet goed verloopt, dat kan aan jou liggen, maar ook aan de ander. Hoe fijn is het dat mensen op elkaar letten, aandacht hebben voor elkaar in de buurt, je familie of je gezin /gemeenschap.



Als wij in de kerk bidden om de heilige Geest, dan bidden wij om de kracht van de Geest, die ons kan helpen de dingen te doen, waardoor mensen gelukkig worden. Soms heb je geen vat op een ruzie in de buurt. Soms heb je geen vat op jezelf, omdat je niet goed overkomt bij iemand, of doordat je te veel vanuit je eigen wereld denkt. Vaak hebt je geen vat op de wereld om je heen.

Een Geest die heelt. Hoe belangrijk vinden wij dat? Met Pinksteren vieren wij dat de Heilige Geest de eerste leerlingen liet voelen, dat zij er niet alleen voor stonden, en ze kracht gaf aan het werk van verzoening. En iedere jaar vieren wij dit Pinkster-gebeuren en iedere keer bidden wij dat het in ons mag gebeuren. Soms voel je iets of zie je iets gebeuren, dat de heilige Geest bezig is.

Als een moeder zich verzoent met haar zoon. Als de burens begrijpen wat de buurman doet of bedoelt. Als landen in oorlog elkaar proberen te ontmoeten. Pinksteren, de verhalen over de goede sfeer, de goede Geest. Waardoor is dit feest door de jaren heen, als het ware, een gewone zondag geworden? Geloven wij niet in het bidden om de heilige Geest, of juist omdat dat zo gewoon is??? Een zalig Pinksteren toegewenst met de broederlijke groet, *Pastor Aloys*

Nieuws vanuit de Stuurgroep

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten een beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. De verruiming geldt alleen voor grote kerkgebouwen die meer dan 300 reguliere zitplaatsen hebben. In deze grote kerken mag met ingang van 29 april maximaal tien procent van het totale aantal zitplaatsen bezet zijn. De huidige fase van de coronapandemie laat nog geen verdere versoepeling toe vinden de bisschoppen. Voor onze kerk geldt dus een maximum van 30 personen.

Bij uitvaarten zijn nu 100 personen toegestaan. Dit moet goed begeleid worden, daar bezoekers van uitvaarten onze kerk niet kennen en veelal niet bekend zijn met de regels die voor een viering gelden. Ook mag daarbij nog steeds geen condoleance getekend worden.

Men MOET zich blijven aanmelden voor een viering via de receptie van het klooster (024)3558029 of ankiejansen7@gmail.com.

De vaste kerkgangers willen we zoveel mogelijk tegemoet komen, maar er



worden geen plaatsen gegarandeerd. Als u elke week komt, kunt u zich opgeven voor elke zondag, dat hebben al een aantal personen gedaan. Mocht u dan toch niet kunnen komen, graag even een berichtje.

Door de weeks moet men zijn/haar naam noteren en telefoonnummer en daarna handen ontsmetten, zo ook bij de communie. Dit wordt soms als vervelend ervaren maar is een verplicht ritueel als men onze viering wil bezoeken.

Natuurlijk is het zo dat het merendeel van onze kerkgangers ingeënt is, maar dan nog moeten we de regels in acht nemen, met name niet te dicht bij elkaar staan praten in de kerk en bij het naar buiten gaan, doorlopen anders stagneert dit voor de andere mensen.

Het aantal vrijwilligers in onze kerk is groot, maar toch zijn we specifiek op zoek naar acolieten, lectoren en cantors. Mocht u zelf interesse hebben of iemand weten, die de vieringen wil ondersteunen, dan hoor ik dat graag: Ankie Jansen 0650283635 ankiejansen7@gmail.com.

Op 1 okt bestaat de Sacramentskerk 10 jaar. Dit willen we natuurlijk, als het mogelijk is, vieren met de gemeente en onze geloofsgemeenschap. Mocht u suggesties hebben of leuke ideeën, laat het ons weten, dan kunnen we dat meenemen in de voorbereidingen. Vooralsnog blijft alles onzeker

Namens de Stuurgroep, Ankie Jansen

VASTENACTIE 2021 SACRAMENTSKERK

De Vastenactie 2021 heeft het mooie bedrag van € 2150,00 opgebracht. Met de opbrengst steunen wij dit jaar de projecten van pater Hub Kuijpers sss in Maputo, Mozambique. We hebben pater Hub gevraagd om een reactie en dat heeft hij gedaan. Zie hieronder zijn reactie met vermelding van enkele kleine projecten. Ook wij van de Vastenactiegroep van de Sacramentskerk danken alle gevers. *Fons Kuster sss*



Dankwoordje van pater Hub Kuijpers:

Dag medebroeders/zusters van de Sacramentsgemeenschap, binnen en buiten de kapel, Ik zeg altijd dat het woord project erg groot is.

De hulp die ik, God zij dank, mag verlenen, is kleinschalig, en komt vaak op hetzelfde neer. Daardoor is ze niet minder belangrijk. Ik wil jullie van harte danken voor de opbrengst van de vastenactie.

Ik zal enkele situaties vermelden die tezamen de naam project mogen dragen:

- Steun zodat iemand gemakkelijker aan een baan kan komen.
- Begin van kalenderjaar is ook begin schooljaar. Vooral hier in de buitenwijken zijn er ieder jaar, dus nu, families die steun krijgen bij het inschrijfgeld, boeken en schriften, (met verplichte, stropdas inclusie!!!) schooltenue, een tas voor de schoolmaterialen.
- Gezondheid, tandarts, ziekenhuis/operatie, medicijnen, vervoer, enz.
- Steun bij buurtbegrafenis, iedere familie geeft een bijdrage. Deze week waren er twee begrafenissen.
- Beroepsvorming.
- Verbetering van woning en toilet. Vooral in de regentijd.
- Steun aan onderhoud van de "infrastructuur" van de kapellen in het binnenland, vooral nu die gesloten zijn en het riet onderhevig is aan termieten.



- Uit armoede zijn er steeds meer die wat geld willen investeren in "famielantbouw" (moestuin).
- Pastorale steun aan bejaarden en weduwen.
- En te midden van dit alles hebben grootouders die opgescheept zitten met kleinkinderen, en ook blinden hebben steeds een voorkeur.

Dus: Dank, Dank, en hartelijke groet, Hub.

Overleden

| | | |
|------------|----------------------------------|--------|
| 15-03-2021 | Wil Winkel SJ | 87 jr. |
| 18-03-2021 | Leo Eijkhout | 95 jr. |
| 04-04-2021 | Piet Leenders | 89 jr. |
| 09-04-2021 | Jos Engelen | 92 jr. |
| 24-04-2021 | Toos van Meijgaarden-van Breemen | 86 jr. |

Overzicht 'gewone' vieringen

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| Eucharistie vieringen | Zondag 10:00 uur | Maandag t/m zaterdag 09.30 uur |
| Lauden (ochtendgebed) | Zondag 08.30 uur | Maandag t/m zaterdag 08.00 uur |
| Vesper (avondgebed) | Alle dagen 17.30 uur | |
| Aanbidding bij het uitgesteld heilig Sacrament | Ochtend: Maandag t/m zaterdag 08.30 – 09.20 uur Middag: Alle dagen 16.30 – 18.00 uur | |

Extra aandacht voor de vieringen op het Hoogfeest van Pinksteren

| | | |
|-----------|-----------|--|
| Zo 23 mei | 10.00 uur | Hoogfeest van Pinksteren |
| Ma 24 mei | 10.00 uur | 2 ^e Pinksterdag |
| Zo 30 mei | 10.00 uur | Drie-eenheid, naamfeest parochie H. Drie-eenheid |
| Zo 6 juni | 10.00 uur | Sacramentsdag, Naam (patroon) feest onze kerk |

Hartelijk dank voor uw gulle gaven

De opbrengst van de collecte in maart was € 550,44 en in april € 790,76.

Meimaand – Mariamaand

Een monstrans toont ons het eucharistische Brood, waarin Christus onder ons aanwezig is. Maria is de ideale monstrans. Ze toont ons haar Zoon, in wie God onder ons aanwezig is.

Pierre-Julien Eymard heeft dat begrepen en zijn eigen leven en dat van de Sociëteit van het H. Sacrament aan haar verbonden. Hij gaf haar de titel: **Onze Lieve Vrouw van het Heilig Sacrament.** *Opbouw 04-2018*



Receptie klooster is open van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur voor het maken van afspraken over kerkdiensten en misintenties. Wilt u dit contactblad via e-mail ontvangen geef dat dan even door aan onze receptioniste sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl.

Het volgende contactblad verschijnt zondag 11 juli 2021. Colofon: Het Contactblad is een uitgave van de kloostergemeenschap, de eindredactie berust bij de overste van het klooster. Vragen m.b.t. de inhoud kunt u aan hem richten.

