

# Contactblad Sacramentskerk

Brakkenstein: maart - april 2022. Nr. 62

Heijendaalseweg 300 - 6525 SM Nijmegen. Tel. 024-3558029

E-mail: [sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl](mailto:sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl)

Website: [www.kerkbrakkenstein.nl](http://www.kerkbrakkenstein.nl)



Bank: NL92 INGB 0000 842070 t.n.v. Paters van het Allerh. Sacrament,  
Heyendaalseweg 300, 6525 SM Nijmegen

## “Alles komt goed”

*p. Aloys van Velthoven sss*

Als thema voor de veertigdagen tijd stond er: “Alles komt goed”. Toen ik deze titel zag staan, kwam bij mij gelijk het beeld van een moeder en een kind naar boven. Het kind is verdrietig over het verlies van een lievelingspop. Het komt bij mama en die aait het kind over het hoofd met de woorden: “Alles komt goed”. En dat had zij nu net niet moeten zeggen. Het kind begint, met een overvloed aan tranen, de handen tot een vuist te maken en te protesteren.

“Alles komt goed”. Ik begrijp dat het kind geen inlevingsvermogen voelt. Ik begrijp de mensen die dan boos worden, omdat de werkelijkheid van het leven ons vaak een ander gevoel geeft. Je bent door corona besmet geweest en je gezondheid laat je in de steek. Je bent financieel buiten je wil, noch de wil van de omgeving, failliet door de maatregelen die genomen moesten worden rond de coronacrisis. Komt het dan goed? De wereldvrede is in gevaar. Er is een onzekere toekomst. Als je dan zegt: “Alles komt goed” kan dat vloeken in kerk zijn. Je voelt het moment dan niet aan. Bovendien wat zeg je, als je dit ene zinnetje zegt? Wat komt goed? Toch als je in de bijbel leest, zingt dit zinnetje voortdurend door:

“Alles komt goed”.

Wij zitten nu in de veertigdagentijd en wij leven naar Pasen toe. Wij noemen de laatste week van deze tijd de “Goede week”, terwijl wij gedenken dat een mens, Jezus, monddood gemaakt wordt. Zij hebben hem aan het kruis gehangen. En toch noemen wij deze week de “Goede week”. Dat heeft te maken met het geloof van ons christenen, dat door het negatieve weer iets positiefs komt. Dat door dood weer leven komt, dat niemand zo kan vallen of men kan weer opstaan. Geloven in God betekent geloven dat je je door hem altijd gedragen weet. Soms, denk ik, moeten wij in stilte tegen ons zelf zeggen: “Alles komt goed” en vervolgens er aan werken in ons doen en laten. Als geloofsgemeenschap, als persoon kunnen wij dan veel aan, of niet soms? Of gelooft u daar niet in? Met Pasen vieren wij dat het leven overwint op de dood. Of met andere woorden: “Alles komt goed” In die zin wens ik u een zalig Pasen toe.



*Met broederlijke groet Pastor Aloys*

## DE TOEKOMST VAN DE KATHOLIEKE KERK.

Wat zal de toekomst brengen voor de katholieke kerk - in Nederland en wereldwijd? Welke keuzes gaan gemaakt worden? Meestal beslissen de hoogwaardigheidsbekleders in de kerk over dit soort zaken. Maar nu is er iets nieuws. De paus vraagt alle gelovigen om over dit thema hun zegje te doen: het zogeheten synodale proces.

U kunt uw visie en mening doorgeven op deze website:

[https://erasmusuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV\\_4GCzTuHCH2XAvPM?Q\\_Language=NL](https://erasmusuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_4GCzTuHCH2XAvPM?Q_Language=NL)

Daarnaast willen we ook als parochiegemeenschap met elkaar hierover van gedachten wisselen.

Op zaterdagochtend 26 maart organiseren we daartoe van (10.15u inloop) 10.30 u - 12.30 u in de tuinzaal van de kerk een bijeenkomst. Dit zijn de kwesties die we gaan bespreken:



1. Hoe ziet u samen-op-weg-zijn in onze parochie. Wat is nodig om de onderlinge verbondenheid te versterken? Hoe ziet de toekomst van de kerk er uit voor u? Wat verwacht u ervan?
2. Wat betekent voor u: Samen vieren? Hoe inspireren gebed/meditatie/eucharistie u? Bent u tijdens een viering wel eens geraakt door het Woord van God, door Jezus die zichzelf geeft aan u? Hoe neemt u dit mee in uw dagelijkse leven?
3. Wat ziet u als zending/taak van de kerk? Wat/hoe kunt u zelf bijdragen aan die taak/zending? Ziet u waar ons geloof handen en voeten krijgt in het leven van iedere dag? Hoe kunnen wij elkaar helpen om daar nog meer werk van te maken?

Komt u ook? Opgave graag tevoren via e-mail: [sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl](mailto:sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl) of per telefoon tussen 9.00 uur en 12.00 uur op werkdagen 024-3558029

## Nieuws vanuit de Stuurgroep

De bisschoppen hebben besloten om de meeste maatregelen die het verspreiden van Corona tegen zouden kunnen houden, op te heffen. Alleen bij de communie wordt aan de voorganger gevraagd zijn handen te ontsmetten. Ook is in de Stuurgroep besproken dat de tongcommunie in onze kerk niet zal plaats vinden, i.v.m. hygiëne. De kerk zal weer in oude staat teruggebracht worden. Toch wordt iedereen nog gevraagd met elkaar rekening te houden.

Op zaterdag 5 februari was er een herdenkingsviering voor Pater Dré van Zon, overleden op 1<sup>e</sup> Kerstdag. Hij was nauw betrokken bij het missiewerk in Maputo, waarvoor we de Adventsactie hebben gehouden. Er staat extra informatie op onze website.

Op vrijdag 4 maart is er een speciale viering gehouden voor de bewoners van de Veste. Deze was eerst gepland voor 18 februari, maar kon vanwege de storm niet doorgaan.

Vanaf zondag 6 maart is het weer koffiedrinken. Dit is een activiteit die de kerkgangers erg gemist hebben in de afgelopen twee jaar. Fijn dat dit weer kan plaatsvinden. Vrijwilligers voor het koffie schenken zijn welkom.

Onze website wordt up to date gehouden door Wim Groos en Jeroen Janssen, echt de moeite waard om daar naar te kijken. ([www.kerkbrakkenstein.nl](http://www.kerkbrakkenstein.nl))

De bloemsiergroep heeft als thema van de veertigdagentijd : De toekomst tegemoet”, bedacht. Zij zullen dit in hun versiering tot uiting brengen.

*Namens de Stuurgroep, Ankie Jansen,*

## VASTENACTIE 2022 SACRAMENTSKERK

Pater Hub Kuijpers vraagt om hulp. Evenals vorig jaar willen wij de Vastenactie houden voor pater Hub Kuijpers s.s.s.. Hij is lid van onze gemeente in Maputo-Mozambique. Pater Hub is kapelaan van de parochie S. Anna, in Maputo maar ook van Moamba, dat ligt in het binnenland, 60 km van Maputo

De pastorie is helemaal onderkomen. Daar heeft enkele jaren een familie gewoond. Als er geld is, moet die gerestaureerd worden. Intussen is de pastoor, P. Féliz, bezig met het opknappen van het bijgebouwtje, een voorlopig onderkomen. Meer informatie over het project vindt u in de hal van de kerk. **Voor zijn project willen wij actie voeren. Steunt u ons?** Een bedrag in enveloppe in het offerblok of overmaken naar IBAN NL92 INGB 0000 8420 70 t.n.v. Paters van het Allerh. Sacrament met vermelding van: Vastenactie 2022 **Onze hartelijke dank.** De Stuurgroep

### Overleden

14-01-2022	Theo Bouwman	79 jr.
25-01-2022	Iet Spaan – Klomp	90 jr.
13-02-2022	Pater Guus Ziggelaar SJ	94 jr.
16-02-2022	Mariken Bollen – Vermeer	82 jr.
19-02-2022	Charlotte Falkenhagen – De Lange	104 jr.
22-02-2022	Truus Tapij Gielen – den Boer	99 jr.

### Overzicht 'gewone' vieringen

Eucharistie vieringen	Zondag 10.00 uur	Maandag t/m zaterdag 09.30 uur
Lauden (ochtendgebed)	Zondag 08.30 uur	Maandag t/m zaterdag 08.00 uur
Vesper (avondgebed)	Alle dagen 17.30 uur	
Aanbidding bij het uitgesteld heilig Sacrament	Ochtend: Maandag t/m zaterdag 08.30 – 09.20 uur Middag: Alle dagen 16.30 – 18.00 uur	

### Bijzondere vieringen vragen uw extra aandacht – De Goede week

Zo 10 april	10.00 uur	Palmzondag	
Di 12 april	15.00 uur	Boeteviering	
Do 14 april	09.30 uur 19.30 uur	Witte Donderdag	Gezongen Metten Witte Donderdagviering
Vr 15 april	09.30 uur 15.00 uur 19.30 uur	Goede Vrijdag 	Gezongen Metten Kruisweg Goede Vrijdagviering
Za 16 april	09.30 uur 21.00 uur	Paaszaterdag Paaswake	Gezongen Metten Eucharistieviering
Zo 17 april	10.00 uur	1 <sup>ste</sup> Paasdag	Eucharistieviering
Ma 18 april	10.00 uur	2 <sup>e</sup> Paasdag	Eucharistieviering

## Hartelijk dank voor uw gulle gaven.

Fijn dat we weer op u konden rekenen in de achter ons liggende maanden. De opbrengst van de collecte in januari was € 895,14 en in februari € 556,02.

## Palmpasen

Op zaterdag 09 april 2019 vanaf 14.30 uur kunnen de kinderen in de Tuinzaal van de kerk hun Palmpasestok versieren. Voor materiaal wordt gezorgd.

Graag aanmelden bij het klooster tel: 024-3558029 liefst op werkdagen tussen 09.30 uur en 12.00 uur maar Pastor Aloys mag je ook bellen in verband met het bestellen van de spullen. Ouders mogen hier bij aanwezig zijn en pastor Aloys is er zeker aanwezig.



## Woon-/zorgcentrum Aqua Viva

Aqua Viva, behorend tot de Stichting Jan Berchmans, bestaat op de ‘nieuwe’ locatie vijf jaar en is een modern centrum voor wonen en zorg (incl. PG-zorg) voor religieuzen én leken. Voorheen had de stichting een kloosterverpleeg- en verzorgingshuis in het Berchmanianum, aan de Houtlaan, niet ver van de huidige locatie.

Aqua Viva is gesticht door de kloosterorde van de Jezuïeten en geeft op eigentijdse wijze uitdrukking aan een rijke spirituele traditie. Aqua Viva richt zich op ouderen die comfortabel en veilig willen wonen met directe toegang tot hoogwaardige zorg. Dit krijgt vorm in een omgeving waarin aandacht is voor cultuur en spiritualiteit. Aqua Viva is niet naar binnen, maar naar buiten gericht. We staan open naar de wijk en zoeken de actieve samenwerking met de Wijkraad van Brakkenstein voor buurtactiviteiten en evenementen die toegankelijk zijn voor iedereen. Zo kunnen vergaderingen of voorlichtingsavonden gehouden worden in onze aula. Op het plein voor ons huis is een schaakspel op de vloer ontworpen en is een jeu de boule baan aangelegd

In ons centrum wonen rond de 80 bewoners, van wie nog een kwart behoort tot een Rooms Katholieke Orde of Congregatie of Wereldheer is (pastoor van een parochie). Ook steeds meer leken weten de weg naar Aqua Viva te vinden.

We hebben ruim 25 vrijwilligers die ons op allerlei gebied ondersteunen b.v. bij activiteiten en recreatie. Inmiddels kunnen we mensen ‘van buiten’ ook weer ontvangen bij onze films en lezingen. Elke dinsdag van 16 tot 17 uur in onze Aula. Natuurlijk zijn ook (nieuwe) vrijwilligers heel erg welkom. We zoeken vrijwilligers voor het wandelen, een bezoekje. We zijn heel dringend op zoek naar mensen die in de avond voor wat gezelligheid kunnen zorgen. Samen televisie kijken, een kopje koffie inschenken. Kortom een gevoel van ‘thuis’ geven. Of misschien bent u enthousiast over klassieke muziek en wilt u hierover iets vertellen en samen naar muziek luisteren? Vrijwilligers zijn bij ons méér dan welkom, zij maken echt het verschil. De coördinator vrijwilligerswerk Petra Hiddinga is graag bereid u informatie te geven over het vrijwilligerswerk. Zij is bereikbaar per mail ([phiddinga@aquaviva.nl](mailto:phiddinga@aquaviva.nl)) of telefonisch 024-3838485.

Receptie klooster is open van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur voor het maken van afspraken over kerkdiensten en misintenties. Wilt u dit contactblad via e-mail ontvangen geef dat dan even door aan onze receptioniste [sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl](mailto:sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl).

Het volgende contactblad verschijnt zondag 15 mei 2022.

Colofon: Het Contactblad is een uitgave van de kloostergemeenschap, de eindredactie berust bij de overste van het klooster. Vragen m.b.t. de inhoud kunt u aan hem richten.

