

# Contactblad Sacramentskerk

Brakkenstein: Maart - April 2023. Nr. 68

Heijendaalseweg 300 - 6525 SM Nijmegen. Tel. 024-3558029

Email: [sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl](mailto:sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl) Web: [www.kerkbrakkenstein.nl](http://www.kerkbrakkenstein.nl)

Bank: NL92 INGB 0000 842070 t.n.v. Paters van het Allerh. Sacrament,

Heyendaalseweg 300, 6525 SM Nijmegen



## Tijd van leven

*p. Aloys van Velthoven sss*

Als ik tijd van leven heb dan ga ik ..... Je hoort het onderweg weleens. Mensen die nog allerlei wensen hebben. Een verlanglijstje over wat je nog wilt maken van je leven. Ik zelf heb niet zoveel op met zo'n lijstje. Ik word er gestrest van. Tot een bepaalde hoogte, vind ik, moet je het leven ook laten komen zoals het komt. Ik had nooit gedacht dat ik in de carnavalsoptocht zou meelopen. Door omstandigheden liep ik dit jaar mee in Groesbeek. Een leuke ervaring. Het leven laten komen zoals het komt ontspant mijn leven. Maar ik kan mij voorstellen dat u iemand bent die via een lijstje werkt. Hoe je ook in het leven staat ieder mens weet dat men zonder inspraak geboren is en eens zal sterven. Ieder mens krijgt een tijd van leven. Maar het maakt wel uit hoe je de weg gaat met of zonder een lijstje. Wij leven nu in de tijd van Aswoensdag tot Pasen. Een tijd waarin we misschien geen verlanglijst maken maar eerder stil staan bij wat er met mij gebeurt? Wat is er met onze gemeenschap gebeurd? Gedenk o mens dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren. As is symbool van nietigheid, immers as wordt gevormd door het verbranden van een voorwerp. Maar as is ook vaak een teken van kracht. Het kan de grond vruchtbaar maken. Zo heeft het leven meerdere kanten. De toekomst van onze Kerk vraagt dit jaar alle aandacht, zie de Synode over "Samen-kerk-zijn". Verschillende mensen hebben meegewerkt aan het opstellen van dat verlanglijstje. Een lijst van aandachtspunten waar men verbeteringen in ziet. Door verschillende toekomstverwachtingen kan men het natuurlijk oneens zijn met elkaar, maar als je elkaar gevonden hebt sta je samen sterk. Dat is ook het doel van de Synode over "Samen kerk zijn", dat wij samen sterker komen te staan voor de boodschap van Christus. Dat wij als Kerk niet blijven zitten waar wij zitten maar vooruit willen gaan. Jezus staat voor het leven en niet voor de dood. Zie het als een verlanglijst dat de Kerk nog moet realiseren. De boodschap van Jezus blijft hetzelfde maar de vraag is of de vertaling van die boodschap nog wel van deze tijd is. Staat de Kerk, als organisatie, voor de barmhartigheid waarvoor zij zegt te staan? Is de "Macht" van pastoors en bisschoppen in het kerkelijke recht best "groot" als zij dat willen? Moeten wij niet veel te veel doen om een kerkelijk huwelijk te niet te doen? Kan dat niet



eenvoudiger? En dan denk ik aan de inbreng van iedere gelovige in de kerk enz..... Want wij willen allemaal een Kerk van levenden zijn en niet van doden. Een Kerk van geluk en niet van het ongeluk. Immers God geeft ons tijd van Leven voor altijd, dat vieren wij met Pasen en dat willen wij uitdragen of niets soms?

*Ik wens ons allemaal een Zalig Pasen toe met de broederlijke groet, Aloys*

### **VASTENACTIE 2023 SACRAMENTSKERK**

Ook dit jaar willen wij de Vastenactie houden voor onze jonge gemeenschap van de parochie Johannes Brito in Moamba, dat ligt in het binnenland, 60 km van Maputo, de hoofdstad van Mozambiek. De bisschop heeft gevraagd of onze paters in Moamba tussen de mensen willen gaan wonen om hen zo goed mogelijk bij te staan. Dat doen zij o.a. door het bouwen van een sociaal-centrum.

Voor hun project willen wij actie voeren. **Steunt u ons?**

Een bedrag in enveloppe in het offerblok of overmaken naar IBAN NL92 INGB 0000 8420 70 t.n.v. Paters van het Allerh. Sacrament, met vermelding van: Vastenactie 2023

Onze hartelijke dank.

*De Stuurgroep*



De parochiekerk Sint Johannes de Brito

### **Wie was Johannes Britto**

Johannes de Britto of João de Britto is geboren in Lissabon op 1 maart 1647 en stierf de marteldood in Zuid India op 4 februari 1693, hij was ingetreden bij de orde der jezuïeten. Vanwege zijn bekendheid werden wonderen aan zijn voorspraak toegewezen. Daarom werd hij in 1853 Zalig verklaart en in 1947, driehonderd jaar na zijn geboorte, door paus Pius XII Heilig verklaart. Dat ook de kerk in Moamba naar hem vernoemd is komt ongetwijfeld omdat hij Portugees van geboorte was en Mozambique lange tijd behoorde tot Portugal met zijn vele missionarissen.



### **100<sup>ste</sup> verjaardag pater Piet de Bruin.**

27 januari j.l. heeft pater Piet de Bruin zijn 100<sup>ste</sup> verjaardag in dankbaarheid kunnen vieren.



Hijzelf en ook wij waren bang dat hij het niet zou halen. Door een longontsteking met complicaties, hoge koorts en benauwdheid, maakten hem bedlegerig. Maar op tijd voor het feest trad herstel in.

Op 26 januari mocht hij in Aqua Viva de burgemeester van Nijmegen, dhr.

Hubert Bruls, ontvangen in aanwezigheid van ons, zijn

medebroeders, en medebewoners van Aqua Viva. Bij de felicitatie een bos bloemen in de pauselijke kleuren wit/geel. De volgende dag, de eigenlijke verjaardag, was er om 10.00 uur een H. Mis uit dankbaarheid. In aanwezigheid van confraters, pater provinciaal uit Parijs, uit Amsterdam Mgr. Jan van Burgsteden, familie, medebewoners van Aqua Viva en vele vaste bezoekers van onze Sacramentskerk. Het evangelie van de dag, over het zaaier en de akker die de vruchten voortbrengt,



blikten we terug op de vele akkers waar Piet heeft gewerkt, en dat was vooral in Brazilië. (preek nog te lezen op de website van de Sacramentskerk). De eerste voorbede sprak Piet zelf uit en dat was vooral een voorbede uit dankbaarheid naar God toe en naar de congregatie. Na afloop van de plechtigheid staken we het plein over om in de aula van Aqua Viva een receptie te houden.

## Palmpasen

Op zaterdag 1 april van 14.00 - 15.30 uur kunnen de kinderen in de Tuinzaal hun Palmpasenstok versieren. Voor materiaal wordt gezorgd. Op zondag 2 april lopen de kinderen in de mis van 10 uur met deze Palmpasenstok in de processie mee en zal er een gezinsviering zijn. Na afloop gaan de kinderen onder begeleiding van accordeonmuziek nog naar zieken en/of ouderen in de omgeving van de kerk. Opgeven bij het klooster voor 30 maart: sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl of via tel nr. 024-3558029



## Hartelijk dank voor uw gulle gaven.

Fijn dat we weer op u konden rekenen in de achter ons liggende maanden. De opbrengst van de collecte in januari was € 714,08 en in februari € 645,91.

## Overleden

31-01-2023	Antoon Peters	87 jr.
08-02-2023	Lien Driessen	90 jr.
13-02-2023	Lien van Vlijmen-Bartels	85 jr.
26-02-2023	Lida van Liesdonk-Koning	91 jr.

## Samen voor onze Sacramentskerk

Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans .Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. **Doe mee en maak uw bijdrage over op:** Banknr: **NL92 INGB 0000**

**842070 t.n.v. Paters van het Allerh. Sacrament, Heyendaalseweg 300, 6525 SM Nijmegen o.v.v. Kerkbalans 2023.**



## De Sacramentskerk website.

Eind augustus 2019 is onze website opnieuw gemaakt door de webmaster Jeroen Jansen en web beheerder Wim . Dat deze moderne vorm van informatie en communicatie aan een behoefte voldoet blijkt wel uit de aantallen websitebezoekers. Waren het er eind 2019 ruim 1700, nu liepen die aantallen bezoekers op van 11.500 in 2020 en nu over het jaar 2022 waren er in totaal ruim 19.000 bezoekers. Vooral voor een weekend en de tijd rondom de bijzondere kerkelijke feesten, zoals met kerstmis, staat de teller niet stil. Niet alleen de thema's van de zondagen met de bezinning staan er op, maar ook "de preek van de week". Hierin kan men de gehele preek nalezen. Ook is te zien wie de voorgangers zijn en daarnaast alle wetenswaardigheden over klooster, gemeenschap, bijzondere vieringen en activiteiten zoals filmavonden die op het programma staan. Recent is er nog een video te bekijken over de toespraak van pater Piet de Bruin ter gelegenheid van zijn 100 jarige verjaardag. De website wordt wekelijks bijgewerkt. Neem er eens een kijkje en reageer wat u ervan vindt ; [www.kerkbrakkenstein.nl](http://www.kerkbrakkenstein.nl)

Wim Groos

## Overzicht 'gewone' vieringen

Eucharistie vieringen	Zondag 10.00 uur	Maandag t/m zaterdag 09.30 uur
Lauden (ochtendgebed)	Zondag 08.30 uur	Maandag t/m zaterdag 08.00 uur
Vesper (avondgebed)	Alle dagen 17.30 uur	
Aanbidding bij het uitgesteld heilig Sacrament	Ochtend: Maandag t/m zaterdag 08.30 – 09.20 uur Middag: Alle dagen 16.30 – 18.00 uur	

[Op de 1<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> zondag van de maand is er koffiedrinken na de viering. Gezellig om even een praatje te maken met elkaar.](#)

## Bijzondere vieringen vragen uw extra aandacht

Ma 20 maart	09.30 uur	Hoogfeest van Sint Jozef. Bruidegom van de maagd Maria. Omdat 19 maart op een zondag valt wordt het feest van St. Jozef op maandag 20 maart gevierd.	Eucharistie
Za 25 maart	09.30 uur	Hoogfeest Aankondiging van de Heer. Maria Boodschap.	Eucharistie
<b>GOEDE WEEK en PASSEN 2023</b>			
Zo 02 april	10.00 uur	Palmzondag 	Eucharistie met palmwijding
Ma 03 april	09.30 uur		Eucharistie
Di 04 april	09.30 uur 15.00 uur		Eucharistie Boeteviering
Wo 05 april	09.30 uur		Eucharistie
Do 06 april	09.30 uur 19.00 uur	Witte Donderdag	Metten Eucharistie <i>Na de viering stille aanbidding tot 21.00 uur.</i>
Vr 07 april	09.30 uur 15.00 uur 19.00 uur	Goede Vrijdag 	Metten Kruisweg Viering Lijden en sterven van de Heer
Za 08 april	09.30 uur 21.00 uur	Stille zaterdag	Metten Paaswake
Zo 09 april	10.00 uur	1 <sup>e</sup> Paasdag	Eucharistie Na afloop koffieontmoeting
Ma 10 april	10.00 uur	2 <sup>e</sup> Paasdag	Eucharistie

**De 'Metten' zijn gebedsvieringen met psalmen en lezingen samen met de gemeenschap.  
Voor de vieringen in de Goede Week zal t.z.t. een speciale folder worden gemaakt.**

Receptie klooster is open van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur voor het maken van afspraken over kerkdiensten en misintenties. Wilt u dit contactblad via e-mail ontvangen geef dat dan even door aan onze receptioniste [sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl](mailto:sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl).

Het volgende contactblad verschijnt zondag 14 mei 2023.

Colofon: Het Contactblad is een uitgave van de kloostergemeenschap, de eindredactie berust bij de overste van het klooster. Vragen m.b.t. de inhoud kunt u aan hem richten.

