

Contactblad Sacramentskerk

Brakkenstein: September - Oktober 2023. Nr. 71

Heyendaalseweg 300 - 6525 SM Nijmegen. Tel. 024-3558029

Email: sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl Web: www.kerkbrakkenstein.nl

Bank: NL92 INGB 0000 842070 t.n.v. Paters van het Allerh. Sacrament,

Heyendaalseweg 300, 6525 SM Nijmegen



Geen blaren maar bruggen!?

Aloys van Velthoven sss

Hoewel de vierdaagse alweer een hele tijd achter ons ligt wil ik toch graag nog iets vertellen over wat ik zoal meemaak tijdens het wandelen. 36 Jaar geleden begon ik voor het eerst de vierdaagse van Nijmegen te wandelen. Na zoveel jaren mag ik ieder jaar weer een grote bos bloemen ontvangen van bekenden en onbekenden. Daarvoor dank!!! Ik heb veel bewondering voor het publiek dat urenlang staat of zit te kijken en te roepen om de lopers aan te moedigen of 'in te halen'. Tijdens deze wandeling hoor ik vaak: "Daar gaat onze pastoor" en zo nu en dan: "Dat is de koster".

Nu ik een weekend na de vierdaagse even zit te schrijven en mijn voeten en benen zit te bekijken constateer ik met enige vreugde: Geen blaren, geen spierpijn en dat al 36 keer. O, wonderlijk lichaam. Maar ik denk ook: "Ik word ouder, en je weet maar nooit?" Je lichaam verandert en dan komt eens het moment van stoppen. Dat is de gang van het leven. Mijn broers Jos en Harrie hebben zich moeten afmelden voor dit evenement. Ieder jaar mis je die twee. Wij hadden ieder ons eigen ritme maar wij kwamen altijd weer samen om te eten en even bij te praten. De afgelopen dag zei een medebroeder van mij: "De TV-uitzending van de vierdaagse kan men eigenlijk ieder jaar wel weer opnieuw uitzenden, het is

toch altijd hetzelfde." Toch is voor al die wandelaars ieder jaar deze tocht der tochten steeds weer anders. Ach, er zijn natuurlijk wel vaak dezelfde tradities en gewoontes, maar wat het bijzonder maakt zijn de ontmoetingen van mensen die je ieder jaar weer hebt.

Dit jaar liep ik met een dorpsgenoot mee, ook een Groesbeker. Een man die weleens iets van mij gehoord had maar mij nooit ontmoet of gezien had. (Groesbeek is zo groot). Samen zijn wij opgetrokken vanaf de start tot Groesbeekdorp. Hij sprak over zijn levenswerk en geschiedenis en ik over het mijne. De wandeling van donderdag was zo voorbij. In Brakkenstein en



*Theo Stewart inspireerde ons al in 2018
via kapsalon Prudon (foto GJ)*

Groesbeek en alles wat daartussen ligt groetten wij de mensen. Opvallend was, ieder jaar weer, dat aan de kant vaak mensen staan die ook in ‘de wijk’ en ‘het dorp’ veel doen. Geweldige mensen die luidkeels met de liedjes meezingen, maar je ziet ook mensen die opmerkelijk vermoeid uit de ogen kijken en ook die juichen en zingen. Samen genieten, samen zingen en samen-zijn.

Wat me ook telkens opvalt is dat de wandelroutes door onze prachtige streek lopen. Mooie velden, ik merk dat ik van ‘de boerderij’ afkomstig ben. Ik zie gelijk hoe het land er bij ligt, ik zie de boerderijen, de bruggen, huizen en de kerken. Als er momenten zijn van stilte dan laat ik mijn blik gaan over het land en dan is er veel te danken. Teksten uit de bijbel komen dan in

mij op en dan kan ik bidden midden in de massa. Dat klinkt misschien raar, maar het is wel zo. Soms word ik ineens aangesproken door een bekende. Dan is het weer tijd om gewoon mee te lopen. Wat mooi toch, wandelen is in staat afstand te over-bruggen.

Wat wonderlijk is het leven, wijsheid is kostbaarder dan goud (*Spreeken 3:13-14*). Geloof mij: Vierdaagse is zoveel meer dan wandelen. Maar je moet het willen zien, horen en ervaren. Ik denk dan wel eens: “Dat is eigenlijk heel het leven” of niet soms?

Broederlijke groet, Aloys



De Bijbel lezen

Vanaf oktober is er weer een mogelijkheid om samen de Bijbel te lezen. Aan de hand van het zondags leesrooster van de kerk. De eerste keer komen we bij elkaar op *Vrijdag 6 oktober 2023* om 10.30 in de Tuinzaal van de Sacramentskerk, Heyendaalseweg 300. Als wij bij elkaar zijn kunnen wij ook naar de datums en het uur van de bijeenkomst kijken, is vrijdag de juiste dag en is 10.30 uur de juiste tijd. Wees in ieder geval van harte welkom!!!

Met broederlijke groet, Aloys



Oktober Wereldmissiemaand. ‘MET BRANDEND HART’ voor Libanon

Libanon was voor christenen in de regio lange tijd een veilige haven. Het enige land in het Nabije Oosten waar ze geen minderheid vormen en waar geen staatsgodsdienst is. Maar de laatste jaren is het land van de ceders in een ongekende crisis beland. De Libanese munteenheid heeft 98 procent van haar waarde verloren.

De christenen in Libanon hebben een hart dat brandt van naastenliefde en van de overtuiging en missie daar te zijn waar mensen in moeilijkheden zijn. Zij verlaten het land niet, zij blijven, om een bron van hoop te zijn. Na de enorme explosie in de haven van Beiroet, waarbij meer dan 200 mensen omkwamen, willen de parochianen van de parochie St. Maron helpen, iets concreets doen voor de mensen in hun buurt. Van de overheid is niets te verwachten. De pastoor van de parochie, Richard Abi Saleh, komt met het initiatief ‘dramas et miracles’ (drama’s en wonderen): “We gaan op bezoek bij de mensen, luisteren naar hun angsten. We zijn er. We bidden met hen. We huilen en lachen met hen.”



Geef aan MISSIO Pauselijke Missiewerken: stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand.

Over kerk en viering

Vanuit onze kerkgemeenschap krijgen we soms vragen over de betekenis van bepaalde elementen van het gebouw of de eucharistieviering. In deze rubriek proberen we die (kort) te beantwoorden.

1. *Het eerste wat opvalt als je de Sacramentskerk binnenkomt, is het prachtige kruisbeeld. Wat is de betekenis daarvan ten opzichte van 'de lijdende Christus'?*

Het accent ligt hier op de verrijzenis doordat het lichaam loskomt van het kruis, door het opgerichte hoofd en de energie die de vorm van het beeld uitstraalt. Het lijden en sterven wordt verbeeld door het kruis in de muur.

2. *De eucharistieviering start en eindigt met hetzelfde gebaar. Waarom noemt men het aan het begin een 'kruisteken' en aan het eind een 'zegen'?*

Het is in beide gevallen een kruisteken, maar de betekenis verschilt. Bij het begin van de viering plaatsen we ons door dit teken in de aanwezigheid van de Drie-ene God. Aan het eind gaat Hij door de zegen als het ware met ons mee als we de kerk verlaten.

3. *Nergens in de Bijbel wordt gesproken over een kruisteken. Sinds wanneer bestaat het in deze vorm, en komt het voor in andere godsdiensten?*

Het kruisteken als zodanig wordt in de Bijbel inderdaad niet genoemd, maar mogelijk is er een verband met enkele Bijbelteksten over een "teken" of "zegel" op het voorhoofd als bescherming. Hoe en op welk moment het kruisteken onder christenen gebruikelijk werd, weten we niet, maar volgens vroege kerkvaders kwam het al in de tweede eeuw voor. Eerst alleen op het voorhoofd, later ook door het aanraken van voorhoofd, schouders en borst. Het is een christelijk gebaar.

4. *Vóór de evangelielezing wordt in het boek een kruisje gemaakt en daarna op voorhoofd, mond en hart. Wordt daarbij in stilte een gebed uitgesproken?*

Tijdens dat gebaar is er geen stil gebed, maar wel kort daarvoor tijdens de buiging: "Almachtige God, zuiver mijn hart en mijn lippen, sterk mij om uw evangelie in eerbied te verkondigen." De aanwezigen maken hetzelfde gebaar, ook zonder tekst, maar het staat een ieder vrij daar iets bij te bidden. Bijvoorbeeld bij het kruisje op het voorhoofd: "Jezus, ik denk aan U", op de mond: "Jezus, ik spreek over U", en op de borst: "Jezus, ik hou van u".

Pater Jim Schilder s.s.s.



Ziekenzondag 10 september 2023

De 2^e zondag van september is traditiegetrouw de nationale ziekendag. De Zonnebloem Brakkenstein besteedt daar altijd aandacht aan. De zieken in Brakkenstein krijgen een presentje, zodat men weet dat er aan hen gedacht wordt. Voor de andere gasten van de Zonnebloem is er een gezamenlijke viering in de Sacramentskerk met de geloofsgemeenschap van Brakkenstein. Na afloop zijn de gasten van de Zonnebloem welkom in de tuinzaal van het klooster voor een gezellig samenzijn.



Informatie over indicatiestelling voor zorg in verpleeghuis in Aqua Viva

Op donderdagmiddag 14 september is er een informatiemiddag georganiseerd door de Zonnebloem Brakkenstein en Aqua Viva. **Programma.** 14.00 uur Inloop met een kopje koffie, 14.30 uur Uitleg over wonen bij Aqua Viva - door Rike van Veen, zorgbemiddelaar en Petra Elevelt, directeur. 16.00 uur Optreden William Bangert met een drankje en hapje. 17.00 uur Einde.

U bent van harte welkom.

Ankie Jansen, voorzitter Zonnebloem Brakkenstein

Oktobermaand Maria Rozenkransmaand

De maand oktober wordt van oudsher wel de Rozenkransmaand genoemd. In deze maand is er bijzondere devotie tot de H. Maagd Maria, de moeder van Jezus. In de katholieke kerk wordt jaarlijks op 7 oktober het feest van O.L.V. van de Rozenkrans gevierd. Het was paus Pius V die dit feest instelde ter nagedachtenis aan de overwinning in 1571 van de christelijke vloot op de Turkse vloot. Deze slag is toen zo snel en wonderbaarlijk gewonnen door de christenen, dat men ze toeschreef aan Maria.



In Memoriam pater Theo Ewals s.s.s.



Wie kende hem niet, pater Theo, vernoemd naar de H. Theobaldus, een bescheiden mens, stimulerend, wijs in woorden en een goede bestuurder. In Mozambique was hij 43 jaar als missionaris werkzaam in pastorale functies maar b.v. ook als novicemeester en rechter bij de kerkelijke rechtbank in Maputo. En, na zijn terugkeer in ons land in 2009, ging hij door, was actief in de werkgroepen advents- en vasten actie. Ging vaak (en graag) voor in Kruispuntkerk, Pauluskerk en onze eigen Sacramentskerk. We zijn dankbaar voor al zijn werk in dienst van zijn Heer. Hij overleed op 11 juli 2023 in de leeftijd van 87 jaar. Dat hij moge rusten in vrede

Ook overleden: op 03-08-2023 Toos van den Broek-Lagas, ze werd 82 jaar.

Hartelijk dank voor uw gulle gaven.

Fijn dat we weer op u konden rekenen in de achter ons liggende maanden. De opbrengst van de collectes in de maand juni was € 877,50, die van de collectes in juli bedroeg € 749,56.

Overzicht 'gewone' vieringen

Eucharistie vieringen	Zondag 10.00 uur	Maandag t/m zaterdag 09.30 uur
Lauden (ochtendgebed)	Zondag 08.30 uur	Maandag t/m zaterdag 08.00 uur
Vesper (avondgebed)	Alle dagen 17.30 uur	
Aanbidding bij het uitgesteld H. Sacrament	Ochtend: Maandag t/m zaterdag 08.30 – 09.20 uur Middag: Alle dagen 16.30 – 18.00 uur	

[Op de 1^e en 3^e zondag van de maand is er koffiedrinken na de viering. Gezellig om even een praatje te maken met elkaar.](#)

Bijzondere vieringen vragen uw extra aandacht

Zo 10 september	10.00 uur	Ziekenzondag	m.m.v. de Zonnebloem
Zo 17 september	10.00 uur	Begin van de Vredesweek	
Zo 24 september	10.00 uur	Vredes-zondag	
Zo 01 oktober	10.00 uur	Kerkwijding Sacramentskerk	Koffieontmoeting
Zo 15 oktober	10.00 uur	2 ^e keer vernieuwen religieuze geloften pater Jim Schilder	Koffieontmoeting
Zo 29 oktober	15.00 uur	Allerzielenviering – aansluitend zegening van de graven	
Wo 01 november	09.30 uur	Allerheiligenviering	
Do 02 november	09.30 uur	Allerzielenviering	

Receptie klooster is open van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur voor het maken van afspraken over kerkdiensten en misintenties. Wilt u dit contactblad via e-mail ontvangen geef dat dan even door aan onze receptioniste sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl. Het volgende contactblad verschijnt zondag 19 november 2023.

Colofon: Het Contactblad is een uitgave van de kloostergemeenschap, de eindredactie berust bij de overste van het klooster. Vragen m.b.t. de inhoud kunt u aan hem richten.

