

Contactblad Sacramentskerk

Brakkenstein: November - December 2023. Nr. 72

Heyendaalseweg 300 - 6525 SM Nijmegen. Tel. 024-3558029

Email: sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl Web: www.kerkbrakkenstein.nl

Bank: NL92 INGB 0000 842070 t.n.v. Paters van het Allerh. Sacrament,

Heyendaalseweg 300, 6525 SM Nijmegen



“De wereld staat in brand”

Aloys van Velthoven sss

Als u de krant leest denkt u dan ook niet: “Het lijkt erop dat de wereld in brand staat”. In het Midden-Oosten oorlog, in de Oekraïne oorlog en verschillende Afrikaanse landen oorlogen. In Amerika onzekerheid over hoe het aldaar verder gaat met voormalig president Donald Trump en de verkiezingen. In ons land zijn ondertussen veel politieke partijen. Hoe moet men na de verkiezingen een regering vormen, of wordt ons land daardoor juist meer een democratie?

Intussen zijn wij binnen onze Kerk bezig met het synodaal proces. De afgelopen maand hadden wij in Rome de synode over: “Samen kerk zijn”. Betrokken kerkleden, geestelijken en leken-deskundigen zaten samen aan tafel om een aantal thema's te behandelen. De organisatoren hadden besloten om zo weinig mogelijk personen van buitenaf toe te laten om de deelnemers de ruimte te geven om zo open mogelijk te spreken. Wel is bekend geworden dat de Paus duidelijk was over het ‘samen kerk zijn’, in die visie past niet dat de geestelijken het hoogste woord zouden hebben. De Paus houdt niet van, wat wij noemen, “Klerikalisme”. Geen standsverschil maar samen. Het gaat om het hart van de mens en niet om zijn kleding. Dat heeft hij duidelijk laten horen. Dat proces van samen kerk zijn gaat verder, tot in 2024. In het nieuwe jaar, dat voor ons

ligt, zullen in onze Kerk waarschijnlijk de nodigen besluiten genomen worden die invloed zullen hebben op het kerkelijk leven. En als het goed is, ten gunste van het christelijk leven in onze Kerk en Samenleving. Het is de opdracht van onze Kerk om Licht te zijn voor de mensen om haar heen. Terwijl wij Advent, Kerstmis en Nieuwjaar gaan vieren begint het jaar 2024 met de vele spanningen in de wereld en misschien ook in ons eigen wereldje. Toch mogen wij weer het blijde verhaal delen van het kind dat werd geboren in een huis of stal in Bethlehem. Een plaats die je eigenlijk ‘onbewoonbaar’ zou moeten noemen. Maar door de komst van Jezus, God met ons, kreeg deze plek voor ons



allen een andere lading. Op de eerst plaats de warmte van het pasgeboren kind, maar ook de warmte van zijn ouders, van de herders en de wijzen uit het oosten. De engelen die zongen van vrede op aarde. Laten we hopen dat de komst van dit kind, ook in 2023, voor alle mensen het Licht

mag zijn voor een nieuwe tijd. Ons blijft inspireren om het goede te blijven uitdragen met alle mensen van goede wil. Dat wens ik ons allen toe, ook voor 2024.

Zalige advent, kerst en nieuwjaar, met broederlijke groet, Pastor Aloys

Adventsactie



Ook dit jaar houden we een adventsactie voor de paters Sacramentijnen in Mozambique. En wel voor onze jonge gemeenschap in Moamba. Meer informatie over ons project vindt u in de hal van de kerk met natuurlijk de bekende “thermometer” met de stand van de opbrengst. Giften kunt u doen door overmaking op het nummer van de Paters van het Heilig Sacrament IBAN: NL92 INGB 0000 8420 70 met vermelding van Adventsactie 2023.

Hartelijk dank namens onze paters in Mozambique.

2^e tijdelijke professie Jim Schilder:

Op zondag 15 oktober heeft pater Jim Schilder sss zijn tweede tijdelijke geloften uitgesproken tijdens



een feestelijke Eucharistieviering in de Sacramentskerk in Nijmegen. Hoofdcelebrant was onze provinciaal-overste pater Eugène van Heijst sss. Omdat de plechtigheid in de zondagsviering was, was de kerk goed gevuld. Er was ook familie van Jim en een delegatie uit Amsterdam met o.a. mgr. J. van Burgsteden sss. Na de viering was er een feestelijke koffie in de Tuinzaal. Volgend jaar, 15 oktober, zal Jim dan de eeuwige geloften afleggen.

ADVENT

Na het hoogfeest van Christus Koning van het Heelal, 26 november, begint op zondag 3 december het nieuwe kerkelijk jaar . In 2023-2024 is dat jaar B, waarin Marcus centraal staat. Daarmee is de Adventstijd begonnen, de vier weken voor Kerstmis. In deze tijd bereiden we ons voor op het hoogfeest van Kerstmis, de geboorte van Jezus Christus, Zoon van God.

Advent komt van het woord adventus (Latijn voor komst). Wij leven naar God toe en God komt naar ons toe. Advent is dus een periode van verwachting: hopen op de komst van Jezus Messias.

Vroeger stonden in de kerkdiensten de vier historische gebeurtenissen centraal

die plaatsvonden vóór de geboorte van Christus en die beschreven zijn in Lucas 1, namelijk de boodschap aan Zacharias en aan Maria, het bezoek van Maria aan Elizabeth, de geboorte van Johannes de Doper en



de menswording van het Woord in Maria. De Advent bestaat uit vier zondagen. Drie zondagen hebben de liturgische kleur paars, de kleur van inkeer. De derde zondag schijnt het licht van Kerstmis er al een beetje doorheen en wordt (waar het gebruikelijk is) de liturgische kleur roze.

KERSTMIS

De Kersttijd is de tijd na Advent: deze begint de avond voor Kerstmis en eindigt op de avond van het Feest 'Doop van de Heer' op maandag 8 januari. Zondag 7 januari vieren we Drie-Koningen/Epifanie). Tot 1 januari vieren we als eerste periode het kerstoctaaf de



achtdaagse periode vanaf Kerstavond. Nu is de liturgische kleur wit. We vieren de geboorte van Jezus, de menswording van God. Een belangrijk feest dat daarom zo lang duurt. Tijdens de Kersttijd zijn er maar liefst drie hoogfeesten: Kerstmis (25 december), Heilige Maria Moeder van God (1 januari) en Epifanie (2024: 7 januari).



KERSTVIERING ZONNEBLOEM BRAKKENSTEIN



Op zaterdag 16 december is de Kerstviering voor de gasten van Zonnebloem Brakkenstein in de Sacramentskerk. Iedereen is uitgenodigd die het fijn vindt om hier aan deel te nemen. De viering begint om 13.30 uur en wordt voorgegaan door Pater Aloys. Er is een koor met organist, dat de viering opluistert. Na afloop is er een gezellige middag in de aula van Aqua Viva die om 14.45 uur begint. U wordt dan ontvangen door de Kerstman en getraakteerd op heerlijkheden die herkenbaar zijn aan Kerstmis zoals Kerststol en Glühwein.

U bent van harte welkom.

Ankie Jansen, voorzitter Zonnebloem Brakkenstein



Filmavond: Donderdag 30 november, tijd 19.00 uur, Tuinzaal Sacramentskerk

De geloofsgemeenschap Brakkenstein nodigt u uit om naar de film *Rabbit-Proof Fence* te komen kijken. Deze Australische film is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal over een moeder en twee jonge Aborigine meisjes, die samen te voet 2400 km reizen langs een hekwerk dat het land in tweeën deelt, terug naar hun familie. Na afloop van de film is er uitwisseling en nabespreking. Koffie en thee staan klaar, toegang is gratis (vrijwillige bijdrage).



Overleden:

03-08-2023	Toos van den Broek-Lagas	82 jr.	03-10-2023	Annie Lamers-Willemsen	97 jr.
17-09-2023	Mies Bernards-Polman	86 jr.	09-10-2023	Lenie Rossen-Geudjes	92 jr.
20-09-2023	Peter Koper SJ	92 jr.	29-10-2023	Jan Bakkeren	91 jr.

Terugblik op de Allerzielenviering

Met onze kerkgemeenschap en van daarbuiten hebben we op zondag 29 oktober het feest van Allerheiligen en Allerzielen gevierd. In de Allerzielen viering 's middags, waren vele nabestaanden aanwezig om de herinnering aan een van de overleden dierbaren te memoreren. Ook het herinneringsplaatje met in totaal 26 overledenen van de afgelopen periode en het meenemen van het kruisje vanuit de Maria kapel gaven velen een extra steun in deze zo bijzonder viering.



Bijbel lezen, vrijdag 1 december om 10.30 uur, Tuinzaal Sacramentskerk

Iedere 1^e vrijdag van de maand wordt onder leiding van Pater Aloys van Velthoven de lezingen van de daaropvolgende zondag met elkaar bestudeerd. Wat is de bedoeling van deze drie lezingen? Wat is hun verbinding? Spreekt het ons aan? Wat kunnen wij ermee in ons dagelijks leven?

Hartelijk dank voor uw gulle gaven.

Fijn dat we op u konden rekenen in de achter ons liggende maanden. De opbrengst van de collectes in september was € 875,45, die van de collectes in oktober bedroeg € 1069,35.

Overzicht 'gewone' vieringen

Eucharistie vieringen	Zondag 10.00 uur	Maandag t/m zaterdag 09.30 uur
Lauden (ochtendgebed)	Zondag 08.30 uur	Maandag t/m zaterdag 08.00 uur
Vesper (avondgebed)	Alle dagen 17.30 uur	
Aanbidding bij het uitgesteld H. Sacrament	Ochtend: Maandag t/m zaterdag 08.30 – 09.20 uur Middag: Alle dagen 16.30 – 18.00 uur	

[Op de 1^e en 3^e zondag van de maand is er koffiedrinken na de viering. Gezellig om even een praatje te maken met elkaar.](#)

Bijzondere vieringen vragen uw extra aandacht

Vr 08 december	09.30 uur	Maria Onbevlekt Ontvangenis	Eucharistieviering
Za 16 december	13.30 uur	Kerstviering gasten Zonnebloem	Eucharistieviering
Di 19 december	15.00 uur	Boeteviering voorbereiding op kerstmis	Boeteviering
Zo 24 december	10.00 uur	4 ^e zondag van de Advent	Eucharistieviering
Zo 24 december	15.00 uur	Kindje wiegen	Viering voor de kleine kinderen
Zo 24 december	20.30 uur	Nachtmis	LET OP: half negen!
Ma 25 december	10.00 uur	1 ^{ste} Kerstdag Eucharistieviering	Aansluitend koffie in de tuinzaal
Di 26 december	10.00 uur	2 ^e Kerstdag (feest van H. Stefanus)	Eucharistieviering
Zo 31 december	10.00 uur	Feest van de H. Familie Dus Oudjaarsdag alleen een viering in de ochtend.	Eucharistieviering
Ma 01 januari 2024	10.00 uur	Nieuwjaarsdag – Hoogfeest Maria Moeder van God	Na eucharistieviering koffie in de tuinzaal
Zo 07 januari	10.00 uur	Openbaring des Heren H. Drie-koningen	Eucharistieviering
Ma 08 januari	09.30 uur	Feest Doop van de Heer Afsluiting Kersttijd	Eucharistieviering

Voor de feestdagen zal er in de hal van de kerk een folder met een overzicht van de vieringen liggen.



*De kloostergemeenschap wenst u een inspirerende
Adventstijd, een Zalig Kerstfeest en een voorspoedig 2024.*

Receptie klooster is open van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur voor het maken van afspraken over kerkdiensten en misintenties. Wilt u dit contactblad via e-mail ontvangen geef dat dan even door aan onze receptioniste sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl. Het volgende contactblad verschijnt zondag 14 januari 2024.

Colofon: Het Contactblad is een uitgave van de kloostergemeenschap, de eindredactie berust bij de overste van het klooster. Vragen m.b.t. de inhoud kunt u aan hem richten.

