

Contactblad Sacramentskerk

Brakkenstein: maart/april 2024. Nr. 74

Heyendaalseweg 300 - 6525 SM Nijmegen. Tel. 024-3558029

Email: sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl Web: www.kerkbrakkenstein.nl

Bank: NL92 INGB 0000 842070 t.n.v. Paters van het Allerh. Sacrament,

Heyendaalseweg 300, 6525 SM Nijmegen



Niet zien, toch geloven

Jim Schilder, sss

Dat was even schrikken toen pater Aloys belde vanuit het Radboud-ziekenhuis: hij was daar opgenomen na een fietsongeluk, met diverse kwetsuren als gevolg. Het ziet er naar uit dat hij goed zal herstellen, maar hij moet wel een aantal weken rust houden. Intussen stromen kaarten, bloemen en fruitmanden binnen, waarvoor hartelijk dank, mede namens Aloys!

We zijn op weg naar Pasen, een feest van geloof. Op Paaszondag horen we in het evangelie over het bezoek van Petrus en Johannes aan het lege graf. Petrus begrijpt het nog niet, maar Johannes wel: “Hij zag en kwam tot geloof”. In die drie woorden “kwam tot geloof” zit een heel traject verstopt. Het is alsof hij in een flits de talrijke momenten ziet langskomen waarop Jezus had verteld wat er zou gebeuren. Nu valt alles op zijn plek. Johannes “kwam tot geloof” – drie woorden die het mooiste beschrijven wat een mens kan overkomen. Het thema ‘zien en geloven’ komt in hetzelfde hoofdstuk nog eens langs. Dan gaat het



over Thomas, die Jezus nog niet had gezien en daarom niet kan geloven. Jezus begrijpt dat het moeilijk is om te geloven in de nieuwe wereld die door zijn verrijzenis is ontstaan. Maar, zegt Hij, “zalig die niet gezien en toch geloofd hebben”. Daarmee verwijst Hij naar de tijd waarin we Hem niet kunnen zien met onze ogen, maar wel met ons hart.

Onlangs sprak ik iemand die zichzelf omschreef als gelovig, maar ja, die verrijzenis, en dat leven na de dood – zou het echt zo zijn? Voor velen blijft het moeilijk om te geloven dat Jezus werkelijk uit de dood is opgestaan, en dat ook voor ons de dood niet het einde is. Het staat mooi beschreven in een van de zondagse gebeden net vóór het *Heilig heilig*: “De toegang tot het eeuwig leven heeft Hij vrij gemaakt door uit de doden te verrijzen. Door naar U, zijn Vader, op te gaan heeft Hij de poort ontsloten die tot de hemel toegang geeft.”

Zalig Pasen!

In memoriam pater Piet de Bruin s.s.s.

Vrijdag 9 februari j.l. is onze medebroeder pater De Bruin in Aqua Viva overleden in de leeftijd van 101 jaar. 16 februari hebben wij hem in onze kerk uitgeleide gedaan. Naast confraters, familie en medebewoners van Aqua Viva waren er ook velen van onze geloofsgemeenschap. Aansluitend is pater Piet begraven op ons Kloosterkerkhof.



Pater Piet kon terugkijken op een rijk missionair en pastoraal leven. Hij heeft vooral gewerkt in Brazilië. Na zijn terugkeer naar Nederland woonde hij in midden-Limburg en vanaf 2004 in Brakkenstein. 81 Jaar oud werd hij pastor voor het Verzorgingshuis Boszicht hier in Brakkenstein. Het pastoraat voor ouderen lag hem goed. Hij vierde hier de Eucharistie en ging ook voor in uitvaarten voor bewoners. Vanwege een zwakke gezondheid moest hij in 2014 stoppen en werd opgenomen in Aqua Viva. Een hoogtepunt voor hem was natuurlijk zijn 100^{ste} verjaardag. Het was even spannend of hij het zou halen. Maar wonderwel leefde hij helemaal op. Hij genoot van het bezoek van burgemeester Bruls. Vrijwel iedere dag liep Piet naar ons klooster, voor de H. Mis, de aanbidding van het Heilig Sacrament, het getijdegebed en zeker zo belangrijk voor hem het samenzijn met zijn confraters. Koffiedrinken en andere bijeenkomsten werden niet overgeslagen. Pater Piet was een dankbaar mens maar ook wij mogen dankzeggen om de goede mens die hij was,

om het vele goede dat Piet heeft gedaan voor kerk en congregatie, voor zijn familie en voor de vele mensen die hij heeft mogen ontmoeten. Hartelijk dank voor uw medeleven bij het overlijden van onze confrater pater Piet de Bruin.

Namens de gemeente: Fons Kuster s.s.s, overste.



De Veertigdagentijd is een bijzondere periode waarin we toeleven naar het hoogfeest van de Verrijzenis van Christus, Pasen. Een hoogtepunt in het kerkelijk jaar dat in de voorbereiding en in de Paastijd tot uiting komt in bijzondere vieringen, onder meer met Palmpasen, op Witte Donderdag, Goede vrijdag en natuurlijk de Paaswake.

Wij nodigen u van harte uit om samen met ons in de kerk deze vieringen te beleven en zo ons geloof met elkaar te delen

Graag wijzen wij u ook op de landelijke website www.vier.nu. Deze biedt een aantal handige links en downloads die allemaal inspirerend en informatief zijn voor en over het vieren van Pasen. Zo is er voor kinderen een mooie kleurplaat om te downloaden, is er een link naar het Paasevangelie, worden kernbegrippen, tradities en vieringen uitgelegd en biedt de site nog veel meer.

VASTENACTIE 2024 SACRAMENTSKERK

Ook dit jaar willen wij de Vastenactie houden voor het sociaal-centrum van onze jonge gemeenschap van de parochie Johannes Brito in Moamba, dat ligt in het binnenland, 60 km van Maputo, de hoofdstad van Mozambique. Voor hun project willen wij actie voeren. **Steunt u ons?** Een bedrag in enveloppe in het offerblok of overmaken naar:

IBAN NL92 INGB 0000 8420 70 T.n.v. Paters van het Allerh. Sacrament met vermelding van: Vastenactie 2024. *Onze hartelijke dank - De Stuurgroep*



Gaat u ook met ons mee op 5-daagse voorjaars bedevaart naar Banneux ? 31 mei t/m 4 juni 2024

We gaan dit voorjaar vanuit het bisdom Utrecht weer naar Banneux. Dit keer samen met gasten en vrijwilligers uit het bisdom Breda. Het Thema dit jaar is: *Onder Maria's mantel*.

Banneux is de bedevaartplaats in de Belgische Ardennen. Hier verscheen Maria in 1933 aan Mariette Beco. Om het u zo aangenaam mogelijk te maken zijn er verpleegkundigen, brancardiers en vrijwilligers aanwezig. Geen gesjouw met koffers. U stapt in uw eigen regio in de bus. Indien nodig wordt u geholpen bij het in- en uitstappen, bij het eten en drinken, met douchen en het naar bed gaan. We hebben in Banneux voldoende rolstoelen en rollators. Als u dat wenst gaat iemand met u mee om een kaarsje op te steken of voor het kopen van een souvenir. In die vijf dagen volgen we een compleet pelgrimsprogramma. Elke dag is er een Eucharistieviering. We bidden een kruisweg. We hebben een viering met handoplegging, bidden samen bij de bron en brengen een kaarsen- en/of bloemhulde aan Maria. Er is een bisschop (Mgr. Liesen) aanwezig en we gaan met eigen priesters, dus de vieringen zijn in het Nederlands. En dit alles voor een prijs van € 390,- alles inbegrepen. Voor een 1 persoons kamer is er een toeslag van € 50,- (dus dan € 440,-). U kunt verdere inlichtingen krijgen of zich opgeven bij:

Propagandist eigen parochie: Ria Kop tel. 06 51361333
Tridium coördinator: Bert Elferink tel. 06 23770341
Eventueel komen we bij u thuis voor verdere informatie.



Eventueel komen we bij u thuis voor verdere informatie.

Propagandist eigen parochie: Ria Kop tel. 06 51361333

Tridium coördinator: Bert Elferink tel. 06 23770341

Eventueel komen we bij u thuis voor verdere informatie.

Zonnebloem Brakkenstein

Op donderdag 28 maart organiseert de Zonnebloem weer een bingomiddag in de aula van Aqua Via. Elke maand zorgt de Zonnebloem voor een activiteit, bingo, gezellige middag of iets dergelijks. Wilt u ook graag een keer sfeer komen proeven, dan bent u van harte welkom. Kosten zijn € 5,- incl. koffie, met iets lekkers en een hapje en drankje. U mag ook een vriend/vriendin of familie meenemen. Tot ziens op een van onze activiteiten

Ankie Jansen, voorzitter Zonnebloem Brakkenstein

Overleden

09-01-2024	Wim Delsman	79 jr.	09-02-2024	Piet de Bruin sss	101 jr.
21-01-2024	Leny Peters-Polman	99 jr.	10-02-2024	Thijs Graveth	73 jr.
21-01-2024	Benoît Stoffels sj	86 jr.	11-02-2024	Aty Gerrits-Schneider	87 jr.
30-01-2024	Ilse Loeff-Vael	90 jr.	17-02-2024	Nico van Westen sj	82 jr.
05-02-2024	Carel Pols	85 jr.	04-03-2024	Frans van den Bosch sss	92 jr.

Bijbel lezen op de 1e vrijdag van de maand om 10.30 uur in de tuinzaal Sacramentskerk
Iedere 1^e vrijdag van de maand worden onder leiding van Pater Aloys van Velthoven (of een vervanger) de lezingen van de daaropvolgende zondag met elkaar bestudeerd. Wat is de bedoeling van deze drie lezingen? Wat is hun verbinding? Spreekt het ons aan? Wat kunnen wij ermee in ons dagelijks leven?

FILM: Pay it forward

Op donderdag 21 maart is er weer filmavond in de tuinzaal. Aanvang 19:00 uur. Deze film uit 2000 gaat over een jongetje dat voor maatschappijleer de schoolopdracht krijgt: bedenk een manier om de wereld te verbeteren. Hij bedenkt een plan, waarbij iedereen een goede daad moet doen voor drie mensen, die dat op hun beurt ieder weer bij drie anderen moeten doen. Op het eerste gezicht lijkt het idee te mislukken, maar dan... Dit verhaal wil mensen bewust maken van de essentie van sociale verbondenheid in onze samenleving.



Hartelijk dank voor uw gulle gaven.

Fijn dat we op u konden rekenen in de achter ons liggende maanden. De opbrengst van de collectes in januari was € 927,52 die van februari bedroeg € 876,88.

Overzicht 'gewone' vieringen

Eucharistievieringen	Zondag 10.00 uur	Maandag t/m zaterdag 09.30 uur
Lauden (ochtendgebed)	Zondag 08.30 uur	Maandag t/m zaterdag 08.00 uur
Vesper (avondgebed)	Alle dagen 17.30 uur	
Aanbidding bij het uitgesteld H. Sacrament	Ochtend: Maandag t/m zaterdag 08.30 – 09.20 uur Middag: Alle dagen 16.30 – 18.00 uur	

[Op de 1^e en 3^e zondag van de maand is er koffiedrinken na de viering. Gezellig om even een praatje te maken met elkaar.](#)

Bijzondere vieringen vragen uw extra aandacht

Di 19 maart	09.30 uur	Hoogfeest van de H. Jozef	Eucharistieviering
GOEDE WEEK			
Zo 24 maart	10.00 uur	Palm- en Passiezondag	Eucharistieviering
Di 26 maart	15.00 uur	Boeteviering voor Pasen	
Do 28 maart	19.00 uur	Avondmaal Witte Donderdag, aansluitend stille wake bij het tabernakel	
Vr 29 maart	15.00 uur	Kruisweg	
	19.00 uur	Viering lijden en sterven van de Heer	
Za 30 maart	21.00 uur	Paaswake	Eucharistieviering
Zo 31 maart	10.00 uur	Paaszondag	Eucharistieviering
Ma 01 april	10.00 uur	2 ^e Paasdag	Eucharistieviering

Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag worden de 'Metten' gezongen om 9.30 uur. Vieringen met psalmen, lezingen en gebeden.

*Voor de vieringen van de Goede Week wordt een folder gemaakt. Die vindt u t.z.t. in de hal van de kerk. Omdat 25 maart in de Goede Week valt, wordt het feest van de Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap) op maandag 8 april gevierd. **Op zaterdag 30 naar zondag 31 maart gaat de klok van 02:00 naar 03:00 uur!!***

Receptie klooster is open van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur voor het maken van afspraken over kerkdiensten en misintenties. Wilt u dit contactblad via e-mail ontvangen geef dat dan door aan de receptioniste sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl. Het volgende contactblad verschijnt zondag 28 april 2024. Colofon: Contactblad is een uitgave van de kloostergemeenschap, de eindredactie berust bij de overste. Vragen m.b.t. de inhoud kunt u aan hem richten.

