

Contactblad Sacramentskerk

Brakkenstein: mei/juni 2024. Nr. 75

Heyendaalseweg 300 - 6525 SM Nijmegen. Tel. 024-3558029

Email: sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl Web: www.kerkbrakkenstein.nl

Bank: NL92 INGB 0000 842070 t.n.v. Paters van het Allerh. Sacrament,

Heyendaalseweg 300, 6525 SM Nijmegen



De val van Aswoensdag

Op 14 Februari 2024 ben ik met mijn fiets gevallen rond 22.00 uur op de Sionsweg. Opnamen in het Radboud-ziekenhuis was noodzakelijk. De zuster vertelde mij van een hersenschudding, een gekneusde en gebroken rib, een klaplong en ga zo maar door. Gelijk dacht ik aan mijn agenda en het klooster.

In een korte tijd was iedereen op de hoogte. Ik heb mij verwonderd over de zorg van de verpleging en de doctoren. Wat een liefde en aandacht voor iemand

die ze niet kennen.

Wat een warmte van mensen die gelijk



bij je op bezoek komen. Het opende ook de tijd waarin er bloemen, fruitmanden, snoepjes, kaarten en op den duur telefoontjes binnen kwamen.

Wat met een val begon werd op de duur een bijzondere tijd. Mensen die op een verrassende manier een kaart hadden gemaakt of beschreven. Bijzondere gespreken met mensen die aan het bed zaten. 'De val van Aswoensdag' heeft

veel gedaan. Ik ben mij er van bewust wat het is om liefde te ontvangen. Maar ook wat ik voor een mens betekenen kan. Daarnaast weet ik hoe kwetsbaar ik ben en hoe hard ik de ander nodig heb. Als gelovigen hebben wij de veertigdagentijd en de Pasen achter de rug en groeien wij naar het feest van Pinksteren. Het feest van de heilige Geest. Wij als mensen vinden het zo belangrijk dat er een goede Geest is. Een goede Geest die voelbaar wordt in een goede sfeer. Dit jaar heb ik op een ongebruikelijke wijze mogen ervaren hoe belangrijk het is dat er een goede sfeer is. Hoe belangrijk het is dat mensen elkaar verstaan. In een ziekenhuis, in het schrijven van een kaart of in het benaderen van iemand. Het is jammer dat het feest van Pinksteren niet echt gevierd wordt zoals Kerstmis. Daar staat vooral de warmte van het samen zijn en het verhaal de geboorte centraal. Toch gaat het uiteindelijk vooral om de Geest die heelt wat fout ging, de Geest die verbindt en de Geest die ons draagt waar wij niet kunnen dragen, of niet soms?? Een zalig Pinksteren en bedankt voor alle aandacht die ik van u heb ontvangen tijdens mijn ziekte verlof.

Met broederlijke groet, Pastor Aloys



19 mei Pinksteren

Op dit hoogfeest van Pinksteren vieren wij de komst van de Heilige Geest. In wind en storm daalde de Geest in vurige tongen op de leerlingen van Jezus neer en hielp hen om het geloof te verkondigen. Kunnen wij de Geest van God ervaren zoals de leerlingen toen? Is de Geest ook onze helper? Brengt de Geest ons op adem, verwarmt de Geest ons? In deze viering zoeken we naar antwoorden op onze vragen.

20 mei 2e Pinksterdag Maria Moeder van de kerk.

Op maandag na Pinksteren van oudsher tweede Pinksterdag genoemd viert de Kerk de gedachtenis van Maria, Moeder van de Kerk. Hiermee brengt de Kerk op passende wijze een bijzonder aspect van het pinkstergebeuren naar voren: de Heilige Geest daalt neer over de apostelen die in gebed met Maria verenigd zijn. Zo is Maria geworden tot Moeder van de Kerk en beschermster van de opdracht om het evangelie onder de volken te verkondigen. Met Pinksteren viert de Kerk de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen, zeven weken na Pasen. Deze gebeurtenis markeert de geboorte van de Kerk. Voor meer informatie kunt u terecht op de website: vierpinksteren.nl

Twee juni Sacramentsdag

Zondag 2 juni vieren we het Hoogfeest van het Heilig Sacrament. Patroonsfeest van onze kerk. Na de Hoogfeesten van Pinksteren en de Heilige Drie-eenheid. Het gaat dus om het sacrament van de Heilige Eucharistie. Vandaar dat het evangelie van deze zondag gaat over de laatste maaltijd die Jezus heeft met zijn leerlingen. In het evangelie van deze dag horen we dat Jezus maaltijd houdt met zijn leerlingen. Centraal daarin staat het delen van het brood en de wijn. Als Jezus het brood en de wijn uitdeelt is het geen gewoon brood en geen gewone wijn meer. Over het brood, dat Jezus uitdeelt spreekt Hij de woorden: "Neemt, dit is mijn Lichaam". En over de wijn spreekt Hij de woorden: "Dit is mijn Bloed, van het Verbond". Als wij het Heilig Brood ontvangen, dan ontvangen wij de Heer zelf. Er weet van hebben dat God zelf bij je is. Dat Hij bij je wil zijn in alle vreugde en verdriet. Goed om daar op dit Hoogfeest van het Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus bij stil te staan.



daar op dit Hoogfeest van het Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus bij stil te staan.

Nieuwe koorleden gezocht voor het Sacramentskoor

Zoals u misschien heeft gemerkt zingt het voormalige Berg en Dal koor iedere maand in 'onze' kerk. Het is vooral de bedoeling dat we de samenzang begeleiden en tijdens de eucharistieviering 1 of 2 liedjes uit ons repertoire zingen. Het zou heel fijn zijn als we nieuwe leden kunnen verwelkomen. Er wordt niet om een stemtest gevraagd, tijdens de repetitie wordt meestal wel duidelijk bij welke stemgroep iemand zich thuis voelt.

Wat praktische informatie: Wij zingen iedere 3^e zondag van de maand, de 3 repetities zijn op de drie voorafgaande dinsdagmiddagen vanaf 13.30 uur tot ongeveer 14.45 uur in de kerk en daarna drinken wij gezamenlijk een kopje koffie of thee in de tuinzaal. Goed voor de onderlinge band!



DUS: KUNT U ZINGEN.....ZING DAN MEE

Meer informatie bij: Frans Geertsen; tel 0243234230 of bij Stien Koenen; tel. 0243777096.

Maak hun werk mogelijk tijdens de Pinksteractie 2024

Missionarissen en missionair werkers vragen weinig voor zichzelf, maar een steuntje in de rug kunnen zij goed gebruiken. Dat steuntje bieden wij tijdens de Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris (WNM). Van 11 t/m 19 mei zetten we missionarissen en missionair werkers in de schijnwerpers en vragen we aandacht voor het werk en welzijn van deze bezielde mannen en vrouwen. Het thema is 'Geloven in de ander. Samen één missie'. Want alleen samen met u kunnen onze missionarissen hun werk doen. Uw steun is voor hen onmisbaar. Minder zorgen voor missionarissen geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers zich overal ter wereld in voor anderen. De WNM biedt hun financiële steun, zodat zij dat zorgeloos kunnen doen. We betalen bijvoorbeeld verzekeringen, bijzondere ziektekosten en de premie voor de AOW. Ook bieden we vakantiegeld (aan), zodat missionarissen bij een verlof in Nederland geen hulp aan familie of vrienden hoeven te vragen. Bovendien biedt WNM een fonds waarop missionarissen bij noodgevallen een beroep kunnen doen. Bijvoorbeeld als hun computer is gestolen. Week Nederlandse Missionaris Frankenslag 347; 2582 HP Den Haag; Postbus 14020; 2501 GA Den Haag; Telefoon: 06 - 15 14 21 00; contact@weeknederlandsemissionaris.nl; www.weeknederlandsemissionaris.nl U kunt deze actie ondersteunen door een donatie op rekening NL30 RABO 0171 2111 11 van: WNM in Den Haag



OPBRENGST VASTENACTIE 2024 SACRAMENTSKERK

De Vastenactie voor het sociaal-centrum van onze jonge gemeenschap van de parochie Johannes Brito in Moamba heeft opgebracht: € 1645,00. Hartelijk dank voor uw bijdrage. Namens de Stuurgroep.



Overleden

04-03-2024	Dymph van Dam-Abels	90 jr.
10-03-2024	Greet Bubeck-Hoffmans	95 jr.

In memoriam pater Frans van den Bosch s.s.s.

4 maart j.l. overleed onze medebroeder pater Frans van den Bosch (91 jr). Kort na zijn priesterwijding vertrok Frans naar Mozambique. Daar was hij leraar, novicemeester, parochiepastor en deed hij ook werkzaamheden op de boerderij. In 1971 werd hij om politieke redenen het land uitgezet. In dat jaar verhuisde Frans naar onze gemeenschap in Düren (Dld). Frans voelde zich thuis in de kerk in Duitsland en heeft er 30 jaar lang pastoraal werk gedaan. Vooral in onze parochie Sankt Peter Julian. Frans was meer dan 25 jaar preses van de Kolpingfamilie in Düren.. Hij kreeg in 1987 een sabbat periode. Voor hem de gelegenheid om naar Brazilië te gaan om daar de theologie van de bevrijding te bestuderen. In 2002 verhuisde Frans naar ons klooster in het centrum van Kerkrade. Hier heeft hij zich nog verdienstelijk gemaakt als geestelijk leider van de Erewacht van het Heilig Sacrament en hij bleef tot 2005 bij de Kolpinfamilie in Düren betrokken. Na zijn afscheid werd hij





ere-preses. 16 jaar bleef hij in Kerkrade tot er steeds meer lichamelijke klachten kwamen. In 2018 keerde hij terug naar Brakkenstein waar hij trouw dagelijks bad bij het Heilig Sacrament, zijn wandelingetje maakte en zijn sigaartje rookte. Zoals hij zelf zei: hier kan ik mij rustig voorbereiden op het moment dat de Heer mij naar huis roept. Zaterdag 9 maart j.l. was in aanwezigheid van confraters, familie, bekenden uit Duitsland o.a. de Kolping vereniging met vlag, en velen van onze geloofsgemeenschap de uitvaart in onze kerk. De gemeenschap van Klooster Brakkenstein dankt u hartelijk voor uw medeleven bij het overlijden van pater Frans van den Bosch. *Fons Kuster, overste.*

Bijbel lezen op de 1e vrijdag van de maand om 10.30 uur in de tuinzaal Sacramentskerk Iedere 1^e vrijdag van de maand worden onder leiding van Pater Aloys van Velthoven (of een vervanger) de lezingen van de daaropvolgende zondag met elkaar bestudeerd. Wat is de bedoeling van deze drie lezingen? Wat is hun verbinding? Spreekt het ons aan? Wat kunnen wij ermee in ons dagelijks leven?

FILM: “The first Grader”

Deze hartverwarmende film uit 2011 vertelt op humoristische wijze een waargebeurd verhaal over de 84-jarige Maruge, een oud Mau Mau strijder die, toen de Keniaanse regering gratis onderwijs voor iedereen invoerde, zich aanmeldde om ook te leren lezen. Maar net als de hoofdonderwijzer Jane Obinchi krijgt hij te maken met hevige tegenstand van ouders en ambtenaren die niet willen dat een kostbare schoolplek wordt verspild aan een oude man. Donderdag 23 mei. Om 19:00 uur. In de tuinzaal van de Sacramentskerk.



Hartelijk dank voor uw gulle gaven.

Fijn dat we op u konden rekenen in de achter ons liggende maand. De opbrengst van de collectes in de maand maart inclusief de collectes rond de Paasdagen bedroeg € 1465,35.



Overzicht ‘gewone’ vieringen

Eucharistievieringen	Zondag 10.00 uur	Maandag t/m zaterdag 09.30 uur
Lauden (ochtendgebed)	Zondag 08.30 uur	Maandag t/m zaterdag 08.00 uur
Vesper (avondgebed)	Alle dagen 17.30 uur	
Aanbedding bij het uitgesteld H. Sacrament	Ochtend: Maandag t/m zaterdag 08.30 – 09.20 uur Middag: Alle dagen 16.30 – 18.00 uur	

Op de 1^e en 3^e zondag van de maand is er koffiedrinken na de viering. Gezellig om even een praatje te maken met elkaar.

Bijzondere vieringen vragen uw extra aandacht

Do 09 mei	10.00 uur	Hemelvaartdag	Eucharistieviering
Zo 19 mei	10.00 uur	1 ^{ste} Pinksterdag	Eucharistieviering
Ma 20 mei	10.00 uur	2 ^e Pinksterdag – H. Maria Moeder van de Kerk	Eucharistieviering
Zo 02 juni	10.00 uur	Sacramentsdag Naamfeest van onze kerk	Eucharistieviering

Receptie klooster is open van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur voor het maken van afspraken over kerkdiensten en misintenties. Wilt u dit contactblad via e-mail ontvangen geef dat dan door aan de receptioniste sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl. Het volgende contactblad verschijnt zondag 30 juni 2024. Colofon: Contactblad is een uitgave van de kloostergemeenschap, de eindredactie berust bij de overste. Vragen m.b.t. de inhoud kunt u aan hem richten.

